

Η ιστορία που λένε επτά γλυπτά στο Ιωακείμειο

Τα υβριδικά όντα της Καλλιόπης Λεμού στις άδειες αιθουσες του Παρθεναγωγείου στην Κωνσταντινούπολη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Μια στενή ανηφόρα τόσο απότομη, σχεδόν κάθετη, από αυτές που αφονούν στην Πόλη. Μια σιδερένια πόρτα, την οποία έχουν διαβεί γενιές και γενιές από το 1882. Ρωμιές που μπήκαν κοριτσάκια και βγήκαν με απολυτήριο, αγωνί και αυτοπεποίθηση στη ζωή. Μια αυλή με όμορφο βοτσαλωτό, που κάποτε θα έσφυζε από τρεχαλπά, τώρα φιλοξενεί κότες, γάτες και έναν μπαξέ. Το επιβλητικό μέγαρο του Ιωακείμειου Παρθεναγωγείου στέκει με πεισμα. Οι αιθουσές του αδειανές από το 1988, όταν αποφοίτησαν και οι τελευταίες χριστιανές μαθήτριες. Λες από σύμπτωση, λίγες ημέρες μετά τη ζοφερή επέτειο των Σεπτεμβριανών που σήμανε την αρχή του τέλους για το ελληνικό στοιχείο, η ερήμωσή του θα πάψει προσωρινά. Σε αυτόν τον τόσο φορτισμένο χώρο, η εικαστικός Καλλιόπη Λεμού παρουσιάζει την έκθεση «I am I, between worlds and between shadows» στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων της φετινής Μπιενάλε Κωνσταντινούπολης.

Αφηγούνται μια ιστορία

Ειναι σπάνια η συγκυρία τα έργα τέχνης να ταιριάζουν απόλυτα με το μέρος όπου φιλοξενούνται. Επτά γλυπτά καμωμένα από ατσάλι και σίδερο, με υφή και χρώμα σκουριάς, διηγούνται αλληγορικά μια ιστορία: πώς τα κορίτσια μεγαλώνουν με ξεγνοιασιά και ελπίδα για να δουν τα άνειρά τους ματαιωμένα, σε έναν ανδρικό κόσμο. Οχι μόνο στις μουσουλμανικές κοινωνίες αλλά και στη Δύση, όπου η κειραφέτηση επιτεύχθηκε μεν αλλά με τεράστιο αν-



Γλυπτά από ατσάλι και σίδερο με την υφή και το χρώμα της σκουριάς.

Πώς τα κορίτσια μεγαλώνουν με ξεγνοιασιά και ελπίδα, για να δουν τα άνειρά τους ματαιωμένα.

τίτιμο. Θα πίστευε κανείς ότι η ενότητα έγινε σχεδόν κατά παραγγελία για το Ιωακείμειο, με τους φθαρμένους τοίκους και την υποβλητική του μελαγχολία. «Κι όμως όχι» μας απαντά η καλλιτέχνις, καθισμένη σε ένα από τα παλιά θρανία του σχολείου. «Την είχα ετοιμάσει τρία χρόνια πριν για να καταθέσω υποψηφιότητα για το ελληνικό περίπτερο στην Μπιενάλε Βενετίας το 2012. Οταν η πρόταση απορρίφθηκε, τότε η Τουρκάλα επιμελήτρια Μπεράλ Μαντρά, που γνωρίζει τη

δουλειά μου, εδώ και χρόνια, επέμεινε να την παρουσιάσουμε στην Πόλη. Αμέσως πήγε το μυαλό μου ότι τα γλυπτά θα έπρεπε να μπουν σε ένα σχολείο. Με τη βοήθεια της Φραγκώς Καραογλάν βρήκαμε το Ιωακείμειο».

Η ιδιαίτερη αύρα του, δημιούργησε μια αμφιθυμία στην καλλιτέχνιδα: «Φοβόμουν ότι αν τοποθετούσα τα έργα, θα διαταρασσόταν η γαλάνη. Τελικά έκανα το μεγάλο βήμα, με απόλυτο σεβασμό για τον χώρο». Σε κάθε αιθουσα, στη θέση της έδρας μπήκε ένα γλυπτό. Η Λειπού φτιάχνει υβριδικά όντα. Μίλαει για τις γυναίκες, δίνοντάς τους μορφή ζώων. Ενας λαγός που συμβολίζει την αναπαραγωγή, με τέσσερα ζεύγη από θηλές, κρέμεται από ένα τσιγκέλι. Ενα ελάφι με το λυγερό του κορμί μαζεμένο, είναι πάνω σε ένα βωμό, σαν την κοριτσίστικη χάρη που θυσιάζεται, όπως η Ιφιγένεια. Το σώμα μιας γοργόνας παλεύει να βγει από ένα πηγάδι. Μια ακρωτηριασμένη κατοίκα, είναι σαν τη νιότη που ορμά, αλλά η σκληρή πραγματικότητα τη σταματά. Μια κότα με πατερίτσες, αναδεικνύει την αναπορία των σύγχρονων γυναικών να ζήσουν όπως σχεδίαζαν.

Στα θρανία, αποκόμματα από εφημερίδες με άρθρα αντίστοιχης θεματολογίας: «Ακόμα και σήμερα, υπάρχουν βιασμοί σε κοπέλες που υπηρετούν στον αμερικανικό στρατό. Υπάρχουν παντού κρούσματα κακομεταχείρισης», λέει ο γλύπτρια. Τις εικόνες συμπληρώνει μια εξαιρετική πηκτική εγκατάσταση με παιδικές φωνές, τραγούδια και παραμύθια, που ξαναδίνουν πνοή στο σχολείο.

Τι ώθησε την καλλιτέχνιδα να

στραφεί σε αυτήν την αφήγηση; Στη μέχρι τώρα πορεία της έχει ασχοληθεί με θέματα που εστιάζονται στην ανθρώπινη μοίρα. Πρωτίστως, στην ανάγκη για αξιοπρέπεια. Στην ενότητα Round Voyage όπου οι βάρκες των λαθρομεταναστών που ξεβράστηκαν στις Οινούσσες –τον τόπο καταγωγής της έγιναν εγκαταστάσεις στην Ελευσίνα, την Κωνσταντινούπολη και το Βερολίνο. Στην τρίλογια Navigating in the dark, έριξε το βάρος στην ανάδειξη του έσω κόσμου μας και την πλοιάρηση στα σκοτεινά του νερά. Τώρα όμως είναι κάτι πιο προσωπικό: «Από τότε που ήμουν παιδί, ζωγράφιζα. Εφηβη πια αποφάσισα να πάω στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ο πατέρας μου –ως αυτορός καπετάνιος– είχε αντίθετη γνώμη. Παντρεύτηκα νωρίς και εγκαταστάθηκα στο Λονδίνο με τον άνδρα μου. Κάναμε οικογένεια. Και όταν τα παιδιά μου μεγάλωσαν, τότε ξανάπισα το νήμα από εκεί όπου το άφησα. Ο σύζυγός μου με στήριξε πολύ. Σπούδασα ζωγραφική και χαρακτική για να με κερδίσει τελικά η γλυπτική».

Η πρώτη της έκθεση

Η πρώτη της μεγάλη έκθεση έγινε το 2006 στη Σύρο. Και όταν παρουσιάσει τις βάρκες των λαθρομεταναστών, πολλοί δεν διστασαν να πουν ότι μια καλλιτέχνιδα από εφοπλιστική οικογένεια δεν πρέπει να ασχολείται με αυτά. Τι τους απάντησε; «Αλίμονο αν το δικαίωμα στην ευαισθησία ανήκε μόνο σε μια ομάδα ανθρώπων. Οσο για την τωρινή έκθεση στην αφιερώνω στη μπέρα μου, τις αδελφές μου, την κόρη και την εγγονή μου...».

Διάρκεια ώς και τις 10/11.



Στους υποβλητικούς χώρους του Ιωακείμειου Παρθεναγωγείου της Κωνσταντινούπολης, παρουσιάζονται τα έργα της Καλλιόπης Λεμού.